

Een schatkist vol vreugde

- Ik geloof in kleur -
(versie Scaletta)

Ik ben heel vroeg opgestaan want
ik wil vandaag werken aan een
droom die ik vannacht heb gehad.

'K zag de wereld in zwart-wit,
vol mensen met totaal geen pit.
Het was een saaie boel in de stad.

Er moet echt dringend iets gebeuren,
laat ons vlug de wereld kleuren.
Help mij!

Wie kan mij de formule geven,
er is heel wat te beleven.
Help mij toch! Er is zoveel te doen.

***Ik wil een wereld vol met kleuren
vol van liefde en muziek.
Over bergen over zeeën wil ik gaan.***

***Er is geen zwart-wit te bespeuren,
zie jij ook niet wat ik zie!
Lanceer me maar, dan kleur ik zelfs de maan.
IK GELOOF IN KLEUR!***

Zie het steeds weer in mijn dromen.
Ik kan er niet aan ontkomen.
Het leven is een kleurenpalet.
'K zie de lichtjes in mijn ogen,
net als duizend regenbogen,
wij stellen een heel nieuwe wet.

Niemand mag nu ooit nog zeuren.
Kom laat onze wereld kleuren.
Help mij!
Iedereen moet zich inleven.
Er is heel wat te beleven.
Help mij toch! Er is zoveel te zien.

***Ik wil een wereld vol met kleuren
vol van liefde en muziek.
Over bergen over zeeën wil ik gaan.***

***Er is geen zwart-wit te bespeuren,
zie jij ook niet wat ik zie!
Lanceer me maar dan kleur ik zelfs de maan.
IK GELOOF IN KLEUR!***

